

It's a kind of .
magic

Op het groene, Filipijnse eiland Bohol is sinds kort een nieuw resort geopend: Magic Oceans Dive Resort. De Nederlandse eigenaren hebben een prachtige plek uitgekozen, waar nog geen massatoerisme is en waar je naar hartenlust kunt duiken. Wij gaan op verkenning in dit onbekende duikgebied.



Camera: Nikon D810
Lens: 60mm Diafragma: f/11
Sluiterijd: 1/250sec ISO: 160
Flitsers: 2x YS-D2

Voor de deur ligt de banka, een traditionele Filipijnse boot die is aangepast tot duikboot.

René is flink in de weer voor een gorgoon Muricella. Volgens onze gids zou hier een pygmeezeepaardje *Hippocampus bargibanti* moeten zitten, maar ik zie het niet. Dat hij verderop is gaan 'grazen' is uitgesloten, want deze diertjes blijven hun hele leven op dezelfde gorgoon zitten. Het mooie is ook dat deze zeepaardjes meester in de camouflage zijn en zich aanpassen aan hun leefgebied. Ik ben dus op zoek naar een roze speldenknop in eenzelfde kleur gorgoon, geweldig. Ik was al blij om te horen dat dit het 'grootste' pygmeezeepaardje was, dan zou ik het niet kunnen missen. De bargibanti kan namelijk 2,7 centimeter groot worden en dat zou je toch best met het blote oog moeten kunnen zien. Eindelijk ontdek ik het kleine friemeltje waar René zo enthousiast over is. Ik kan nauwelijks een kop of staart onderscheiden, is dit het nou? Later bekijk ik de foto's van René, waar het 'friemeltje' perfect op staat. Stiekem ben ik ook wel trots dat ik het zeepaardje 'gezien' heb. Wat een sprookjesachtig wezentje is het toch!

We zijn op Bohol, waar het tweede resort van Arie Hoogendoorn en Desiree Pullens afgelopen zomer is geopend, Magic Oceans. Het gloednieuwe resort is schitterend. Zestien spiksplinternieuwe vrijstaande bungalows zijn van alle gemakken voorzien en hebben allemaal hun eigen patio. Het 'centrum' is zo'n zwembad die je altijd in de brochures ziet; je krijgt spontaan zin om er een duik te nemen. Arie vertelt waarom ze de stap hebben genomen voor de opening van een tweede resort: «Magic Island Dive Resort in Moalboal, Cebu, liep goed. We hadden er eigenlijk geen omkijken meer naar en waren toe aan een nieuwe uitdaging. Eén van de eisen was dat het nieuwe resort op maximaal zes uur verwijderd zou liggen van Moalboal. Op Cebu, Negros en Malapascua is al veel toerisme en daardoor kwamen we bij Bohol uit. Het is hier veel groener en minder dichtbevolkt.»

Maar hoe kom je dan op zo'n plek uit als deze? Arie vervolgt: «Een kennis van ons vertelde over deze plek en toen zijn we gaan kijken. Er stonden alleen bosjes en bomen, maar voor ons was het een pre dat er een mooi huisrif zou zijn. En dat was er! We maakten meerdere verkenningsduiken en ontdekten dat het duiken heel anders is dan op Cebu. Je kunt hier op Bohol heel goed muckduiken en er zijn ook schitterende koraaltuinen. Op Cebu is het voornamelijk wandduiken. Er zijn wel minder schildpadden, maar dit compenseren de vele zeenaaktslakken dan weer. We besloten om de plek te kopen en hebben zoveel mogelijk bomen gespaard.» Het grootste verschil met Magic Island is de ruimte: alles is groter en ruimer, zoals de bungalows, het zwembad, restaurant en het duikcentrum. Maar omdat het nog steeds kleinschalig is, blijft de sfeer heel gemoedelijk.

DRIE ZEEPAARDJES

Voor de deur ligt de banka, een traditionele Filipijnse boot die is aangepast tot duikboot. Er is nog geen steiger, want «Het geld was even op», lacht Arie. Maar je kunt eenvoudig de trap af, een stukje waden door het water en de vriendelijke crew helpt je aan boord. Of John, want hij neemt steeds mijn moeder onder zijn hoede als we naar de boot lopen. Hij is al jaren lid van ons blad en hij en zijn buddy duiken deze dagen gezellig met ons mee. Mijn moeder daarentegen duikt niet, maar afgelopen dagen hebben we gemerkt dat je hier ook prachtig kunt snorkelen. We vertrekken naar Birhin West, waar drie verschillende zeepaardjes moeten zitten. Dit zijn de wel wat 'grotere' jongens, zeg maar formaatje Zeeland. Het is slechts enkele minuten varen wanneer de boot stopt. Ik laat me in het warme water rollen en we dalen af. Gelijk bevinden we ons op een schitterend rif, waar ik rustig overheen zweef. Wanneer ik even in een gaatje spiek, schrik ik me kapot.



Dit formaat zeepaardje is wat 'makkelijker' te spotten.



Een heerlijk groot zwembad.



Die ene kleurrijke steen blijkt een schorpioenvis te zijn. Het enige wat beweegt is zijn pupil, die me onderzoekend aankijkt. We dalen langs een muur af en komen uit bij een zandvlakte. Een erg rustige bedoening, maar daar houden de zeepaardjes blijkbaar van. René zwemt de ene kant op, Peter de andere kant. Dat is wel het handige van meerdere zeepaardjes, dan zit je elkaar niet zo in de weg om mooie beelden te maken! Beide heren zijn in hun sas, de paardjes zijn er. Ik besluit ze maar even te laten en ga wat ondieper zwemmen. Op 5 meter is het werkelijk geweldig: ik ben in Nemoland! Wanneer ik recht vooruit kijk, zie ik om de zoveel meter een andere soort clownfish op en neer wippen boven zijn anemoon. De 'echte' Nemo (drieband), maar ook de zwarte en oranjevis anemoonvis. Zoals het deze vis betaamt, verdedigen ze 'hun' anemoon fel. De mannen zijn inmiddels ook hun veiligheidsstop aan het houden en het is tijd om weer aan boord te gaan. Mijn moeder vertelt enthousiast wat ze allemaal gezien heeft, ook rept ze over een 'zeeslang' die ze zag. Heerlijk dat we op deze manier toch onze onderwateravonturen kunnen delen!

DUIKSTEK VOOR JEZELF

De kust waarlangs we varen is ruig, af en toe zien we een huis staan. Het is hier echt heel anders dan Cebu, waar vaak elk stukje strand benut lijkt te zijn. Dat is ook een groot voordeel van duiken bij Magic Oceans: andere duikers zie je hier niet. Er zijn twee duikcentra in de buurt maar echt druk is het nooit. Meer duikers vind je in het zuiden van het eiland, waar ook de hoofdstad zich bevindt. Gelukkig zijn we daar ver vandaan. Om de hoek van het resort ligt duikstek Coral Garden. Daar zit nog een pygmeezeepaardje. Wel wat dieper dan ons eerste vriendje, namelijk op 25 meter. Later hoor ik dat er zelfs twee zaten! Ook hier is een schitterende wand met veel inhammen. Ik vind het geweldig om met mijn lamp deze kleine 'grotten' te onderzoeken en te zien wie of wat zich erin verschuilt. In een anemoonbed ontdek ik meerdere spookkreeftjes die zich heel houderig voortbewegen. Iets verderop zit een bidsprinkhaankreeft. Ik dacht dat ze veel kleiner waren, want ik had er nog nooit eentje gezien. Trots wil ik hem aan René tonen, maar die is veel te druk met een candy crab. En tsja, die is wel erg fotogeniek! Ik besluit maar verder te kijken en bestudeer een dikke zwartgeklepte zeekomkommer, die met zijn 'mondvoetjes' de bodem aftast op zoek naar kleine organismen. Het lijkt net alsof hij aan het stofzuigen is, want de voetjes zwielen steeds heen en weer. Het zijn eigenlijk best saai beesten, maar toch kan ik er wel even naar blijven kijken. Zeker als je bedenkt dat hij zijn darmstelsel naar buiten kan gooien als er gevaar dreigt: de vijand eet dit dan op en hij kan ontsnappen. Binnen enkele weken groeien de darmen weer aan. Best knap, voor zo'n 'saa' beest! De kleuren zijn hier overigens prachtig. Sterkoraal begroeid met verschillende kerstboomwormen, maar ook heel veel tafel-, vinger-, hersen- en porseleinkoraal. Geen wonder dat het hier Coral Garden heet!

RUZIËNDE REUZEN

211...212... De trap leek helemaal niet zo lang, maar ik tel toch echt 240 treden als ik boven ben. Maar het kunnen er meer zijn, want halverwege was ik even de tel kwijt. We zijn bij het uitzichtplateau van Chocolate Hills, een landschap zoals ik het nog nooit gezien heb. Het zijn net allemaal enorme molshopen, netjes gerangschikt naast elkaar, die uit de grond oprijzen. Een laagje groen gras bedekt de ronde hopen, in de droge periode krijgen de heuvels een bruine tint. Daar komt ook de naam vandaan: het lijken dan net reusachtige chocoladebergen. De Chocolate Hills zijn de belangrijkste bezienswaardigheid op het eiland en het gebied beslaat meer dan 50 vierkante kilometer met 1268 gelijke kegelvormige heuvels. Deze zijn tussen de 30 en 50 meter hoog. In 1988 werd het uitgeroepen tot Nationaal Monument. Dit bijzondere geologische verschijnsel is ontstaan door verwerking van kalksteen en erosie. Het verhaal gaat dat er twee reuzen ruzie



Met de klok mee: Wat een snoepje! Een zacht koraal krabje (*Hoplophrys oatesi*). Tafel van koraal: je verwacht elk moment dat iemand met twee stoelen aan komt zetten. Betrapt, de schorpioenvis *Dendrochirus brachypterus*.



Om de hoek van het resort ligt duikstek Coral Garden

De Jacks blijven om ons heen cirkelen, het lijkt wel alsof we in het oog van een tornado zijn beland!

hadden en elkaar bekogelden met van alles en nog wat. Na de ruzie hebben ze de troep niet opgeruimd. Het resultaat: Chocolate Hills! Er is nog een versie. De sterke, jonge reus Arogo werd verliefd op het meisje Aloya. Toen zij doodging in de handpalm van de reus, veranderden zijn tranen in heuvels. Genoeg folklore, ik wil de heuvels weleens van dichtbij bekijken. En dat gaan we ook doen, uiteraard wel op een originele manier. Met een quad! Het besturen is erg simpel: gewoon gas geven en links is remmen. Mijn moeder gaat samen met Peter in de buggy, een tweepersoonsquad. In een stoet rijden we achter de gids aan en doorkruisen schitterende natuur. Tussen de heuvels liggen uitgestrekte rijstvelden. Her en der staan wat kleine huisjes. Langs de weg is rijst te drogen gelegd op kleden. Een os is net klaar met het werk op het land en kijkt ons na wanneer we langzaam passeren. Wat een brok spieren. We crossen meer dan een uur over zandwegen en volgen kronkelende weggetjes door een soort junglegebied. Wat een tocht. Ik wist niet dat dit ook de Filippijnen was!

KUNSTMATIG RIF

Het is een schitterende dag en ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of we ook bij de mangroven kunnen duiken of snorkelen. Aangezien je alles gewoon kunt vragen en de crew er alles aan doet om je wens te vervullen, zetten we koers richting het mangrovebos. Helaas is het zicht slecht en wijken we uit naar Artificial Coral, een duikstek net voor de kust. Het is heel anders dan Coral Garden en ik vraag me in eerste instantie af wat we hier doen. Het is een enorme zandbodem met af en toe een stukje rif. Maar dan stuiten we op enorme kruisfiguren. Deze zijn hier neergezet om een kunstmatig rif te creëren. En dat is al in zekere zin gelukt: op de figuren hebben stukken koraal zich afgezet. Tussen twee beelden in zie ik ineens een waggelende hengelaarsvis. Wat is ie groot! Hij is wel 30 centimeter hoog! Ik had geen idee dat ze zo reusachtig konden worden. Het is net alsof hij moeite heeft met de zwaartekracht en steeds iets te ver naar links of rechts overhelt, wanneer hij vooruit probeert te komen. Hij strompelt richting 'zijn' beeld en René maakt enkele foto's van dit komische beest. Ineens besluit hij zijn pad te wijzigen en loopt recht op de camera af. Bang is hij zeker niet. Dan loopt hij weer wiebelend verder richting zijn huis en springt omhoog naar zeer waarschijnlijk zijn lievelingsplek. Even verderop komen we nog een megaschildpad tegen die afkomstig lijkt te zijn uit de oertijd. Zijn schild zit vol met algen en kokkels. Hij past perfect in het plaatje van deze vreemde, maar tegelijkertijd ook gave duikstek. Tijdens de tweede duik komen we in een gigantische school Jacks terecht. Wat zijn het er veel! Het lijkt wel alsof we in het oog van een tornado zijn beland. Het is geen toeval dat ze hier zijn, onze gids wist precies waar hij ons naartoe moest brengen. Ik word bijna duizelig van al die vissen om me heen en houd goed mijn dieptemeter in de gaten, want voor je het weet ben je zo enkele meters gezakt of gestegen omdat je geen goede referentie hebt.

MAGISCH

We duiken meerdere dagen op Bohol, maar de rest bewaren we voor een volgende keer. Wat hebben we genoten deze dagen, zowel mijn moeder als ik. Het is een geweldige reis voor duikers met hun niet-duikende partner of familieleden. Natuurschoon, helder water, schitterend onderwaterleven en een geweldig resort om te verblijven... Om dan nog maar te zwijgen over het heerlijke eten (ik moet zeker dat recept van de mango cheesecake hebben!) en de superlieve mensen. Inderdaad. *It's a kind of magic.*



Op de kale zandvlakte staan grote kruisfiguren die als kunstmatig rif dienen.



Wiebelend en waggelend loopt de hengelaarsvis richting zijn huis.



Oh yeah, let's ride!



Ruziënde reuzen zouden de Chocolate Hills gevormd hebben.



Rijst ligt te drogen in de zon.



Je waant je direct in het paradijs bij Magic Oceans. Wat een ruimte en luxe!

WEETJES

- Niemand heeft een rijbewijs; enkel een papiertje verklaart dat je mag rijden.
- Voorrang verlenen gaat hier heel anders: degene die achter jou rijdt moet rekening houden met jou, niet andersom.
- Er passen gemiddeld 13 mensen op een tricycle, inclusief iemand op schoot bij de chauffeur (maar het kunnen er misschien wel meer zijn).

REISINFO

REIS Met Cathay Pacific vlieg je in 11 uur naar Hong Kong en vervolgens in 2,5 uur naar Cebu. Vanaf daar pak je de ferry naar Bohol, deze tocht duurt 2 uur. Vervolgens is het nog 1,5 uur met de auto naar het resort. Tijdens de vluchten is 30 kg bagagevrijdom inbegrepen in de reissom.

VISUM Voor het reizen naar de Filipijnen is een visum niet noodzakelijk, tenzij je langer dan 30 dagen wilt blijven. Je paspoort moet nog geldig zijn tot 6 maanden na terugkomst in Nederland.

VERBLIJF Het Magic Oceans Dive Resort heeft 16 ruime, luxe cottages die geschikt zijn voor maximaal drie personen. In elke cottage staat een kingsize tweepersoonsbed (dat indien gewenst vervangen kan worden door twee losse bedden).

Het restaurant heeft een mooi zitgedeelte, maar ook een ruim terras in de prachtig aangelegde tuin. Het terras grenst aan het duikcentrum en tussen de duiken door kun je hier lekker lunchen of een drankje drinken. Na je duik kun je heerlijk nagenieten in het zwembad.

Het verblijf is op basis van halfpension of volpension.

DUIKCENTRUM Het duikcentrum is ruim opgezet en je krijgt je eigen krat en ophangplek. Er zijn spoelbakken en speciale oplaad- en serviceplekken voor camera's. Verhuur van duikmateriaal mogelijk en nitrox aanwezig.

TEMPERATUUR De temperaturen liggen tussen de 25-27 graden (december) en 33-37 graden (mei). De watertemperatuur ligt rond de 29 graden. Een 3 mm is daarom voldoende.

ADVENTURE TOUR Je kunt meerdere landtours boeken vanuit Magic Oceans. Bezoek het schitterende stuwmeer, daal af aan een ziplijn en ga quadrijden bij de Chocolate Hills. Vraag bij het resort naar de mogelijkheden.

HANDIG OM TE WETEN Er is 6 uur tijdsverschil. Je betaalt lokaal met de peso, maar op het resort kun je ook in euro's of dollars betalen.

REISORGANISATIE'S IN NEDERLAND Dive and Travel www.diveandtravel.nl
Diving Holidays www.divingholidays.nl

Volop genieten.



Bij het duikcentrum kun je spoelen en al je duikspullen kwijt.



De trotse eigenaren van het resort Desiree Pullens en Arie Hoogendoorn.